



Van God los?!

Gaan geloof en politiek samen? Is religie een motiverende inspiratiebron die kan leiden tot mooie idealen en een stevige politieke moraal? Zijn de bijbel, de koran of andere religieuze boeken weliswaar wat verouderde, maar toch nog zinvolle naslagwerken waaraan zingeving ontleend kan worden? Of leidt de vermenging van levensovertuiging en politiek tot een dogmatische houding waarin maar weinig ruimte is voor andersdenkenden? Maar biedt het alternatief, een politiek die niet gebaseerd is op dogma's of levensovertuiging, wél een uitkomst? En bestaat zo'n politiek eigenlijk wel?

Het 'Politiek Café' van Groenlinks vergeet witte donderdag niet en wijdt de avond aan de rol van levensovertuiging in de politiek. Levensbeschouwing kan vormen, boeien, inspireren, motiveren en daarmee richting geven aan politiek. Maar het kan ook leiden tot politieke dogma's en halsstarrigheid. Over deze kansen en gevaren gaan we het hebben met onder andere de volgende sprekers:

Dick Pels: socioloog en publicist, auteur van onder andere 'Opium van het volk, over religie en politiek in seculier Nederland'.

Iteke Weeda: sociologe en emeritus hoogleraar emancipatievraagstukken, met een eigenzinnige visie op moderne zingevingsvraagstukken.

Cor Ofman: voormalig voorzitter van 'De linker wang', platform voor geloof en politiek, verbonden aan GroenLinks

De avond zal worden geleid door **Nadia Bouras** en begint net na het Avondmaal, om 20 uur.

Datum: Donderdag 9 april 2009

Plaats: Café P96, Prinsengracht 96, Amsterdam

Tijd: 20.00 uur

